

# αθηνόραμα

Πέμπτη 14 Ιούνιος 2012



# 38

«ALEGRIA»  
Το γεγονός της χρονιάς

**Ο** ορισμός του feelgood είναι η παράσταση με την οποία το θυρεωτικό Cirque du Soleil έρχεται στην χώρα μας. Ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά γεγονότα της χρονιάς, το μεγά θέαμα «Alegria» απευθύνεται σε όλες τις πληκτίες και υπόσχεται να μας μεταδώσει τη χαρά της ζωής – άλλωστε τη λέξη αυτή χρησιμοποιούν οι Ισπανοί για να περιγράψουν το αντίδοτο στη λύπη. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα του Τοίρκου του Ήλιου, σε επίπεδο τόσο παραγωγής όσο και concept, στο οποίο οι feelgood μουσικές εναρμονίζονται με την κίνηση των performers ζωγραφίζοντας επί σκηνής έναν άλλον παραμυθένιο κόδιμο. Από τη σκεδόν μαγική ικανότητα παραγωγής υπέροχων ψευδαισθήσεων είναι και το κλειδί της επιτυχίας της ομάδας-φαινόμενο. Το πολυεθνικό πλέον Cirque du Soleil κατάφερε να καταργήσει, από το 1984 που ίδρυθηκε, τα σύνορα ανάμεσα στο τοίρκο και το θέατρο, δίνοντας στα παραδοσιακά ακροβατικά καλλιτεχνική διάστασην και λάμψη που παραπέμπουν σε παραγωγές του Μπρόντγουεϊ. Αν και είναι ένα από τα μακροβιότερα και πιο επιτυχημένα καλλιτεχνικά και εισπρακτικά σχήματα του είδους –ο επίσημος τίτλος του ξεπερνά το 1,5 δισ. δολάρια–, με τεράστια φήμη που έφτασε μέχρι και τη φετινή βραδιά της απονομής των Όσκαρ, είναι η πρώτη φορά που θα το δώμε να εμφανίζεται ζωντανά στην Ελλάδα.

**Στο κλειστό γήπεδο μάσκετ του ΟΑΚΑ. Στις 3-9/9.**

